



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 350/2023

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την έορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως.

25 Δεκεμβρίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται»
(Ἡσαΐας 11:1).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Αὐτὸς ποὺ ἐρχέται ταπεινά, ὡς ἄνθρωπος σπαργανωμένος καὶ φτωχός, εἶναι ἡ πανίσχυρη ῥάβδος τῆς ῥίζης Ἰεσσαί! Προσλαμβάνει τὴν ἀνθρωπίνη φύση μας ἀπὸ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἀειπάρθενο Μαρία καὶ ἀναλαμβάνει τὶς ἀμαρτίες τῆς ἀνθρωπότητος ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, «ἐν δόξῃ, ἐν δυνάμει καὶ ἐν ἀγάπῃ» πρὸς κάθε ὑπαρξὴ στὸν κόσμο.

Εἶναι τὸ ἄνθος τὸ ἀμάραντο τῆς ἀληθινῆς ὁμορφιάς, ποὺ ἐπαναφέρει τὴν ἀνθρωπίνη φύση στὴ ἀρχικὴ τῆς ὠραιότητά! Ὁ προφήτης Ἡσαΐας ἐπισημαίνει σὲ ἄλλο σημεῖο: «καὶ εἶδομεν αὐτόν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος» (Ἡσαΐα 53:2), ἀλλὰ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ταπεινώσε ἑαυτὸν γινόμενος υἱὸς ἀνθρώπου. Τὸ ἄνθος τῶν ἀρετῶν του, ἡ ἀναμάρτητη ζωὴ του, ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη του δὲν ἐκλείπουν εἰς τὸν αἰῶνα. Ἡ ἀνθρωπίνη φύση του ἔχει τὴ ῥίζα τῆς στήν Παναγία Θεοτόκο, ποὺ τὸν γέννησε σὲ μία σπηλιά στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. Ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ ῥίζα στὸ ξερὸ καὶ παρθένο ἔδαφος «ἐγήγερται γενόμενος ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων» (Πρὸς Κορινθίους Α΄ 15:20). Διότι ὁ Κύριος «τίκτεται ἐν σπηλαίῳ» γιὰ νὰ ἀναστηθεῖ «ἐξ ἑτέρου σπηλαίου».



Σπαργανώνεται ὡς βρέφος, κηρύσσοντας τὴ δική του ἀνάσταση, ὅταν πίσω στὸν τάφο «τὰ ὀθόνια καὶ τὸ σουδάριον κεῖνται μόνα» (Ἰωάννου 20:6-7). Γεννήθηκε σὲ φάτνη, ἢ ὁποῖα χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ τρέφονται τὰ ἄλογα κτήνη, ὥστε νὰ θρέψει ὅλους ἐμᾶς μὲ τὸ τίμιο Σῶμα καὶ τὸ πανάχραντο Αἷμα του, ὡς ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν.

Γιὰ αὐτό, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἄς προσλάβουμε μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ τιμὴ αὐτὴ τὴ ράβδο τῆς δόξης, αὐτὸ τὸ ἀμάραντο ἄνθος. Μέσω τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας προσλαμβάνει τὴν ἀνθρώπινη φύση μας καὶ τὴ θεραπεύει, ἐξαγιάζοντάς την. Ὅλα ἐξαγνίζονται καὶ ὀλοκληρώνονται. Ἄς τὸν λατρεύσουμε λοιπὸν ὀλόθερμα μὲ ὅλο τὸ εἶναι μας, τὴν καρδιά, τὸ μυαλὸ καὶ τὴν ψυχὴ μας.

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε!

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος