



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχόντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

**«Θελήματι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιώσαι χρόνον»
(Α' Πέτρου 4,2)**

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί!

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀξιωνόμαστε νά προσθέσουμε στό ἡμερολόγιο τῆς ἐπί γῆς παρουσίας μας ἕναν ἀκόμη χρόνο. Ἡ ἀπαρχὴ κάθε νέου πολιτικοῦ ἢ οἰκονομικοῦ, ὅπως συνηθίζεται νά λέγεται, ἔτους εἶναι ἕνας σταθμὸς στὴ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου. Τὸ ἔτος ποῦ διανύσαμε, ἄφησε ἀνεξίτηλα χαραγμένα στὴ μνήμη μας σημάδια, ἄλλα εὐχάριστα καὶ ἄλλα δυσάρεστα. Ἀναμφισβήτητα, ἀποτελεῖ μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μας εἴτε ὡς ἀνάμνηση, εἴτε ὡς καθορισμὸς τοῦ βίου μας. Τί ἀκριβῶς μᾶς ἐπιφυλάσσει τό ἀρχόμενο ἔτος, μᾶς εἶναι παντελῶς ἄγνωστο.

Ὡς «τέκνα Θεοῦ» καλούμαστε νά κάνουμε τὴν καλύτερη -κατὰ τό δυνατόν- χρῆση τοῦ χρόνου ποῦ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας. Ὁ χρόνος ἐξάλλου τῆς ἐπίγειας ζωῆς μᾶς ὀδηγεῖ στὴν ἡμέρα, στὸ φῶς, στὴ χαρὰ καὶ στὴν εὐτυχία τῆς μελλούσης ζωῆς. Ἐκεῖ ὅπου «**νύξ οὐκ ἔσται ἔτι**», σύμφωνα μέ τὰ προφητικά λόγια τῆς Ἀποκάλυψης, ἄλλα μιά συνεχῆ καὶ ἀδιάκοπη ἡμέρα, τὴν ὁποία θά φωτίζει τὸ φῶς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Γιά τὸν λόγο αὐτόν, τὸν χρόνο τὸν ὁποῖο κάθε ἀνθρώπος ἔχει στὴ διάθεσή του, πρέπει νά τὸν ἀξιοποιήσει ὠφέλημα, ὅπως συνιστᾷ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος «**θελήματι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιώσαι χρόνον**».

Ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου, ὅπως τὴ γνωρίζουμε καὶ τὴ βιώνουμε καθημερινά, ὑπάρχει γιὰ τὰ δημιουργηθέντα ἀπὸ τὸν Θεὸ λογικὰ πλάσματα, ἐνῶ γιὰ τὸν προαιώνιο δημιουργὸ δὲν ὑφίσταται χρόνος, χθές, σήμερα, αὔριο, παρελθόν ἢ μέλλον ἀλλὰ ἕνα αἰώνιο παρόν. Δέσμιος τοῦ χρόνου ὁ ἀνθρώπος, ἐπιθυμεῖ, εὐχεται καὶ ἀναζητεῖ ἐναγωνίως στὸν ἐφήμερό του βίον τὴν εὐτυχία καὶ τὴ χαρὰ. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργη μητέρα, προσφέρει τὴ δικὴ τῆς παρήγορη ἐρμηνεία: «**ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας**». Χωρὶς τὸ ἀσφαλὲς θεμέλιο τῆς πίστεως στὸν Χριστὸ, οὔτε ἀνθρώπος εὐτυχῆς δύναται νά ὑπάρξει, οὔτε κοινωνία εὐημεροῦσα νά οἰκοδομηθεῖ. Μόνον ὁ Χριστὸς δωρίζει τὴν εὐτυχία καὶ τὴ

χαρά. Μόνο Αυτός δύναται ν' αποσβέσει τὴ δίψα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς εὐτυχίας καὶ τῆς χαρᾶς. Ἡ ἐν Χριστῷ εὐτυχία καὶ χαρά εἶναι δῶρο Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀφαιρέσει, ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης «τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἶρει ἀφ' ὑμῶν».

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ·

Μόνο κοντὰ στὸν Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴ Χριστὸ ὁ ἄνθρωπος βρίσκει ἀνάπαυση, ἀγαλλίαση, χαρά καὶ συναντᾷ τὴν γνήσια ἐλευθερία. Σέ κάθε βῆμα τῆς ἐπιγείου πορείας μας μὲ τὸν Χριστὸ, μεταφέρουμε τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ. Κάθε νέο ἔτος προστίθεται στὴ χοϊκὴ μας ὑπαρξὴ ὡς εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς προσφέρει μία ἐπιπλέον εὐκαιρία ἀνυψώσεώς μας ἀπὸ τὰ γήινα πρὸς τὰ ἐπουράνια, ἀπὸ τὰ φθαρτὰ στὰ ἄφθαρτα, ἀπὸ τὰ πρόσκαιρα στὰ αἰώνια καὶ μοναδικά.

Εὐχομαὶ ἐγκαρδίως σέ ὅλους σας καὶ στίς εὐλογημένες οἰκογένειές σας, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τοῦ ὁποῖου τὴ μνήμη ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ σήμερα, τὸ σωτήριο νέο ἔτος 2019, πού μόλις ἀνέτειλε, νά εἶναι εὐλογημένο, εἰρηνικό, πλήρες ἀγαθῶν, θεοσδότου χαρᾶς, πνευματικῆς προόδου καὶ εὐτυχίας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ